

Ons leven en onze dood zijn in de handen des  
Heren. God beschikt er over volgens zijn wijsheid  
en barmhartigheid. H. Cr.

†

Bid voor de ziel van Mijnheer

## CAMIEL HAEGEMAN

Weduwnaar van Mevrouw

MARIA CEUTERICK

geboren te Ste Maria-Lierde, de 15 December 1870  
en er godvruchtig overleden  
de 16 Mei 1952.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn roem is de getuigenis van mijn ge-  
weten, dat ik in eenvoudigheid des harten  
en gerechtigheid Gods geleefd heb. Cor.I-12

Hij was een rechtschapen kristen, een  
trouwe echtgenoot en goede vader, die  
slechts leefde voor God en zijn huisgezin.

De beste bereiding tot de dood is een  
volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

O dood, waarom zou ik U vrezen, daar  
gij voor mij de ingang zijt tot het eeuwig  
leven.

Duurbare kinderen, lange jaren heb ik  
onder U mogen verblijven. Mijn afsterven  
moet U niet bedroeven, ik verlaat U maar  
om U weldra weer te zien in den hemel.  
Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van  
diep christelijk medevoelen, bieden U  
hiervoor hun welgemeenden dank :

De Familiën HAEGEMAN, CEUTE-  
RICK, VAN MECHELEN, FLAMÉE.

---

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.