

« Ik ben blij over hetgeen Gij mij gezegd hebt:
In het huis van God zullen wij binnentreden »
(liturgie van 2e zondag van de Advent).



BID VOOR HET EEUWIG GELUK VAN

DE HEER

CYRIEL HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

VERDA DE TEMMERMAN

Hij werd geboren te St Maria-Oudenhove
op 24 september 1892 waar hij op 6 de-
cember 1962 overleed in de Heer, ge-
sterkt door het sakrament der zieken.

Oud-strijder van de oorlog 1914-18.

« Vuurkruiser »

In kalme berusting, zonder misschien te weten
hoe dicht het uur van scheiden nabij was, heeft
Cyriel zijn laatste levensjaren doorgebracht. Door
niets liet hij zich verontrusten of verstoren. Hij
is het voorbeeld geworden van een kalme wach-
ter, die juist wist op wat hij moest wachten. Zijn
levenstaak van huisvader had hij goed gekweten.
Daarom keek hij nu met zelfvertrouwen en ver-
trouwen in God, de toekomst tegemoet zonder
enige klacht over zijn ziekte. Al sprak hij niet
meer zoveel, aan zijn ogen ontging niets. Wie
zal er dan weten of enig besef hebben over het-
geen hij wellicht zo dikwijls met zijn Godde-
lijke Meester heeft besproken ? In heel zijn ge-
latenheid lag ook de waardering en tevreden-
heid voor de goede behandeling die hij van
zijn vrouw mocht genieten. Het was hem alle-
maal goed.

Cyriel, van U kunnen we niet zonder meer
afscheid nemen. Mogen wij Uw eeuwige tocht
begeleiden met de kracht van ons gebed, dat
onzelf ondertussen de steun geeft om de droef-
heid van dit plotse afscheiden te overwinnen :

O God,

die de Schepper zijt en Verlosser
van alle gelovigen,
verleen aan Cyriel vergiffenis voor alle zonden
maar ook Uwe grote genadigheid
die hij steeds in zijn gebed
van U heeft afgesmeekt.



De families, HAEGEMAN, ROOS en VEKEMAN,

danken U voor de gebeden van deelneming
in hun diepe rouw.

Uitg. M. Thomas - Michelbeke.