



De barmhartige God geve eeuwige rust en
vrede aan
JONGEHEER

Daniël - Ghislain HAEGEMAN

geboren te Oprakel op 7 april 1952 en bij
een smartelijk ongeval overleden te
Nederhasselt op 13 april 1974, *juice*
« in extremis gezalfd met de H. Olie ».

De heerlijke vakantie is gestart. De zomer
gaat naar zijn hoogtepunt, de ganse natuur
is in feesttooi, vol licht, beweging en leven
die jong en oud verblijden. In die blijde
ruimte is menig medeburger de eeuwigheid
ingetreden, met nasleep van een onherstel-
baar verlies, droefheid en verdriet.

Zondag laatstleden was de ganse buurt in
prachtige feesttooi, bevlagd, omkranst met
spreuken, bloemen en groen, bijgestaan door
een zacht en zonnig weder met overal blijde
gezichten bij de viering van een eremis. Nu
hangt daar enkele dagen later een rouwve-
loers over bij het offer van een jong bloei-
end leven, boordevol hoop, vrij en sportief.

De dood heeft reeds in deze achtbare fa-
milie hard toegeslagen. Zijn geliefde moeder,
waar hij zoveel van hield werd hem op 22
november 1965 vroegtijdig door de dood ont-
nomen; op 30 oktober 1972 werd het ganse
gezin Hoogstoel-Schietecatte uit het leven

weggerukt. Hoe ontzettend diep is dit telkens
ingeslagen in het hart en het gemoed bij
ieder tragisch afscheid van geliefde familie-
leden. Gods wegen zijn niet de onze. God,
onze Heer, wij staan versted en verslagen.
In onze pijn en verdriet zoeken wij troost
en steun bij U in geloof en vertrouwen om-
dat gij een God zijt van liefde en vergiffen-
nis.

Mijn beminde ouders, broer en zusters,
zwaar is deze nieuwe slag. Uw grote liefde
en onvermoeibare zorgen voor mij hebben
Gods wilsbeschikkingen en het onbarmhartig
van een onvoorziene dood niet kunnen ver-
hinderen. Moge de goede God mij barmhar-
tig zijn en U sterken en troosten in deze
zware beproeving.

Mijn vrienden, werk- en sportmakers,
denkt er aan dat ons rusteloos zoeken hier
op aarde voor ons eenmaal eindigt in de eeu-
wige rust en vreugde bij de Heer. Leef zo,
dat de dood U niet verrast... als ge er het
minst aan denkt.

De families HAEGEMAN, BAUWENS,
DE CUBBER, DE WEERDT,

zeer zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel