

Ons leven en onze dood zijn in de handen des Heren. God beschikt er over volgens zijn wijsheid en zijn barmhartigheid. (H. Ambrosius)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Emelie HAEGEMAN

Weduwe van Mijnheer Amedé HAEGEMAN.

Geboren te St. Maria-Lierde de 26 november 1830 en overleden te Schorisse de 2 januari 1956.

Versterkt door de laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis».

Lid van de Bond van het H. Hart.

De duurzame overledene was een brave kristene vrouw, een voorbeeldige echtgenote die de steun en troost was van haar man en de spil van het huiselijk geluk.

Zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten van moeder; haar kinderen waren het voorwerp harer tederste zorgen; zij verwijderde ze van 't kwaad en plantte de deugd in hun harten.

(H. Ephrem)

Zij was bemind van God en van de mensen en bij haar kinderen zal zij in zegening blijven. Kalm is het stervensuur der vrouw die als voorbeeldige echtgenote en teerhartige moeder mag ten oordeel gaan.

Mijn teergeliefde kinderen, mijn afsterven moet U niet bedroeven; ik ver-

laat U maar om U weldra weer te zien in de hemel, van hierboven zal ik over U waken opdat wij met Gods genade eens allen mogen verenigd zijn in de eeuwige zaligheid. Bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!

(300 d. aff.)



De families HAEGEMAN, HAEGEMAN, VRULS, DE POOTER en D'HAESELEER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en danken U.

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde