

Dit zegt Jezus, de Heer : « Ik ben de  
verrijzenis en het leven ».



VROOM AANDENKEN  
AAN DE HEER

## **Firmin HAEGEMAN**

**weduwnaar van Mevrouw Madelaine BOGAERT,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 1 december 1905  
en er godvruchtig overleden op  
30 januari 1988,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

---

Vrij plots is aan dit lange en eenvoudige  
leven een einde gekomen. Zoals elke mor-  
gen had deze man de morgen van zijn sterf-  
dag een begin gemaakt met zijn huiselijke  
bezigheden. Heeft de Heer ons niet verwit-  
tigd : « Gij kent dag noch uur »?

In de stille eenzaamheid van zijn woonst en  
omgeven door de vredige rust van Gods wij-  
de natuur heeft deze man zijn laatste le-  
vensmaanden doorgebracht. Voordien had hij  
jarenlang met een grote liefde en een on-  
uitputtelijk geduld gezorgd voor zijn echtge-  
note en gewaakt over haar welzijn. Tijdens  
haar opname in het ziekenhuis is hij wer-

kelijk geen uur van haar lijdensbed geweken.  
Haar dood betekende voor hem dan ook een  
zeer zware beproeving, die een stempel op  
zijn laatste levensmaanden drukte. Elke dag  
nog gingen zijn gedachten naar zijn overle-  
den vrouw en enkele dagen voor zijn dood  
bestelde hij nog missen tot haar zielerust.  
Uiting van zijn geloof in een leven na de  
dood en in de waarde van Christus' kruis-  
offer !

Dierbare familieleden, ik dank u om de hulp,  
de steun en de troost die ik van u mocht  
krijgen, vooral in de dagen van mijn een-  
zaam verdriet.

Heer Jezus, wij danken U omdat Gij in de  
ganse eeuwigheid bevriend wilt zijn met  
deze overledene uit onze familie, uit onze  
buurt, uit onze parochie. Bij de dood van  
deze mens danken wij U, Heer, heel bijzon-  
der om Uw hoopvol woord : « Wie in Mij  
gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven ».

De families

HAEGEMAN, BOGAERT,  
HAEGEMAN, COLLAGE,  
danken U.

Namis : zondag 28 februari 1988 om 7.30 uur.

---

Druk, Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel