

De hooge ouderdom is een eerekroon  
voor dezen die wel geleefd hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**FRANCIES HAEGEMAN**

weduwnaar van wijlen

**Virginie HOEBEKE**

geboren te St. Maria-Lierde, den 20 Mei 1863, en  
er godvruchtig overleden, den 16 November 1946,  
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Mijn roem is de getuigenis van mijn geweten dat ik in eenvoudigheid des herten en oprechtheid Gods geleefd heb. 2 Car. I, 12.

Hij was een trouwe echtgenoot, goede kristen, godvreezend en stipt in het volbrengen zijner plichten, een ware zoon der H. Kerk, die hij in gansch zijn levenswandel belijdde, door rechtvaardigheid en eerlijkheid, door diep geloof en edelmoedige toewijding. Wel-aan dan, goede en trouwe dienaar, ga binnen in de vreugde van uwen Heer. (Mat. 25).

Mijn duurzame familieleden, hebt dank voor uwe teedere zorgen en genegenheid; ik verlaat een dal van tranen voor het rijk van de eeuwige vreugde. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

Dr Victor Van Nieuwenhove Geeraards

De Familiën HAEGEMAN,  
HOEBEKE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.