



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Gilbert HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
Lea VAN LIERDE

geboren te St.-Maria-Oudenhove
op 10 maart 1902 en er godvruchtig
overleden op 13 januari 1972,
gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke zegen in het
stervensuur.

—

Dierbare familie en allen die hier aanwezig
zijt, wij hebben het lichaam van onze duur-
bare binnen de kring gebracht die wij sa-
men vormen rond het altaar van de Heer.
Voor de dood staan wij mensen, machte-
loos. Daarom wenden wij ons met onze
droefheid en onze vragen tot God. Hij kan
ons troosten. Hij kan ons nieuwe hoop ge-
ven. Want in Hem hebben wij een Vader,
die de eeuwige dood van een mens niet wil.
Hij heeft ons dat laten zien in Jezus Chris-
tus, die Hij uit de dood heeft doen opstaan
tot onvergankelijk leven. Ook wij hebben de
belofte gekregen dat wij eenmaal in dit blij-
vende leven zullen delen, samen met deze
overledene.

Daarom nodigen wij u uit om vanuit dit
geloof samen de H. Eucharistie te vieren.

Dan zullen wij samen met onze dierbare
overledene één gemeenschap vormen die
over de dood heen reikt.

Duurbare echtgenote en kinderen, met welke
zorg en liefde hebt gij mij de laatste maan-
den omringd? Deze zorg en liefde waren
de uiting van uw dankbaarheid voor al het-
geen ik vroeger voor U en met U heb ge-
daan. Ik dank U voor dit alles. In uw gebed
en zondagmis zult gij mij blijven gedenken.

—

Mevr. Gilbert Haegeman, Lea Van Lierde,
zijn echtgenote ;

Hr. en Mevr. Dian Haegeman-Vereecken,
zijn kinderen ;

Juffrouw Annik Haegeman,
Jongheren Erik en Jan Haegeman,
zijn kleinkinderen ;

De families Haegeman-Van Lierde,
Callaert-Van Lierde,

danken U voor de blijken van simpatie.