

Zalig diegenen die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Hélène-Maria HAEGEMAN

echtgenote van Mijnheer

EUGEN DE VOS

geboren te Sint Martens-Lierde, den 23 November 1889 en aldaar schielijk overleden den 5 Augustus 1947, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De Heer heeft ons verwittigd dat Hij komen kan als een dief in den nacht, daarom vermaande Hij ons : wees steeds bereid.

Zij was bereid, deze dierbare afgestorvene, want zij was een kristene van den ouden stempel met een rotsvast geloof, een sterke overtuiging, een deugdzaam levenswandel. Gansch haar leven is opgegaan in een noesten arbeid die zij met voorliefde behartigde en dien zij door haar gebed en offer zegende.

Zo heeft de Heer haar rijp gevonden om haar binnen te halen in de korenschuur der eeuwige zaligheid, waar zij de vrucht geniet van een leven dat zij in volle plichtsbetrachting heeft doorgebracht.

Dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden, ik werd zo onverwachts van u los gerukt, de Heer zij gezegend bij deze beproeving ; gedenkt mij in uwe gebeden.

Vaartwel en tot wederziens bij God.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 dagen afluat.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenbove. Geeraards

De familiën DE VOS, HAEGEMAN,
VAN CAENEGEM en VAN DEN DOOREN,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelname
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.