

Heer. wij wenen, niet omdat Gij onze lieve echtgenoot en vader tot U roept, maar omdat wij aan hem zoveel verliezen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw

Irma VAN DEN BORRE

geboren te St Maria-Oudenhove op 30 Maart 1906 en
er godvruchtig overleden op 23 Maart 1954
gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar zoeken er een eeuwige. (Hebr. XIII,15)

Het vroegtijdig heengaan van deze dierbare afgestorvene leert ons andermaal hoe broos en nietig dit aardse leven is. Kranig stond hij zijn man in de strijd om het leven voor het welzijn van zijn gezin, totdat een onverbiddelijke ziekte stilaan zijn krachten kwam stilleggen. Ondanks dit zware kruis bleef hij moedig en sterk en betrouwend op God.

Moge God hem lonen voor zoveel zorg en zweet en dat hij nu moge rusten in de eeuwige vrede.

Dierbare echtgenote, die mij met de beste zorgen omringd hebt, van uit de hemel zal ik u steunen en sterken in dank voor uw genegenheid.

Beste kinderen, gij weet wat vader voor u gedaan heeft. Daarom zult ge zijn aandenken eerzaam in uw hart bewaren en voor hem bidden.

Beste familieleden en vrienden, toont mij uw genegenheid en vriendschap door een vroom gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300d.)

Uitg. Jooris. Faliestr., St Ma.-Oudenhove



Mevrouw Irma VAN DEN BORRE

Mijnheer en Mevrouw Desiré LIMPENS-HAEGEMAN,

Mijnheer Jozef HAEGEMAN,

De familieën HAEGEMAN, VAN DEN BORRE,

LEMAGIE, DE GUJISMÉ

zijn echtgenote

zijn kinderen

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.