

Geloofd zij Jezus Christus, Amen. (300 d. afl.)



Bidt voor de ziel van

MEJUFFER

Herminie Cecile HAEGEMAN

geboren te St Martens-Lierde de 21 november 1891 en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen de 2 december 1956. Gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Zij was lid van de bond van het H. Hart, van de congregatie van O. L. Vrouw en van de Confrerie van de H. Barbara.

Het heeft de Heer behaagd haar door vele kwellingen te beproeven, doch sterk door hare kristelijke overtuiging en haar onwankelbaar betrouwen op Maria, verdroeg zij haar lijden in stilte en met volkomen onderwerping aan de wil des Heren.

Ze zag de dood van verre komen en bereidde zich om ze wel te sterven, die dood die voor haar geen onverwachte was.

Duurbare broeders en Zusters, weent niet te veel over mijn afsterven: ik ga bij vader en moeder in de Hemel, daar zullen we allen eens elkander wederzien ; gedenk mij intussen in uwe gebeden, doch vooral in het H. Sacrificie der mis.

Vaartwel en tot weerziens.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 dagen afl.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 dagen aflat)



De familiën HAEGEMAN-VAN SNICK,

**danken voor de blijken van innige
deelneming en uwe gebeden.**

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.