

Ten Paradijze geleiden U de Engelen.



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

IDA HAEGEMAN

weduwe van de Heer

IVO DUJARDIN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 4 mei 1893
en godvruchtig overleden in de Dr. Goffaertskliniek
te Zottegem op 16 april 1981,
deelhebbend in de genademiddelen van de H. Kerk.

De dierbare afgestorvene verdient het inderdaad dat wij haar vroom gedenken.

Zij ging immers van ons heen na een rijkgevuuld leven. En als huisvrouw en als moeder behartigde zij haar taak met grote ijver en bekwaamheid, alsook met tedere zorgzaamheid en warme liefde.

In het Rustoord was zij vroom in het gebed, mild en vredestichtend jegens haar vrienden en buren, innig dankbaar voor al de goede zorgen die aan haar werden besteed, dankbaar ook voor de blijken van wederliefde welke zij vanwege haar kinderen in ontvangst mocht nemen.

Van uit de hemel zal zij zich verder in hartelijke genegeheid om hen blijven bekommeren.

En vooral wensen wij haar in de hemel toe de wonderlijke vervulling van haar diepste zielewens. Want in liefde te mogen bloeien voor God, die de verrukkelijkste volmaaktheid en de opperste zaligheid is, dat is de schone voleinding van elk mensenleven.

Bid nu de 4 Akten a.u.b.

Begrafenissen Roger Denijs

De Heer Albert DUJARDIN.

De Heer en Mevrouw Valère DUJARDIN-GOESSENS.

De Heer Gilbert DEBBOUDT-DUJARDIN †.

De Families HAEGEMAN, PANNEKOEKE, DUJARDIN en
VAN HUFFEL.

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.