

"Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven".

In droefheid gedenken wij :
Mevrouw

Irma HAEGEMAN

weduwe van Richard VAN ELSUWE .

Geboren te St.Maria-Oudenhove op 29 juli 1904
en godvruchtig overleden in Home "t Neerhof" te
Brakel op 8 december 1993.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken .

In de vroege morgen , op het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen , is Irma plots van ons heengegaan . Niemand had zich aan dit sterven verwacht . De dag ervoor was het nog " grote vergadering " geweest op haar kamer in het rusthuis . Men zou haar kamer kunnen noemen " In de zoete inval " want iedereen wist Irma wonen en ging er graag op bezoek . Zijzelf was er blij mee , ze was graag bij de mensen .

Irma werd geboren te St.Maria - Oudenhove en is er altijd blijven wonen . Samen met haar man bouwde ze een mooi gezin op . Vier kinderen werden er geboren . Vader was zelfstandige als betonwerker , zij hield herberg en deed er huishoudelijk werk . Alles ging goed tot in 1962 . In augustus verloor ze haar dochter Mariette en in december haar man . Een zware periode in haar leven . Met de hulp van de kinderen probeerde ze er bovenop te komen . De kinderen en trouwen , er komen kleinkinderen , achterkleinkinderen en zelfs een achter - achterkleinkind . Dit alles kon ze nog meemaken en beleven . ze was nog

steeds helder van geest .

Een viertal jaren geleden ging ze naar een rusthuis , niet om te rusten , want Irma was de eerste om de andere bewoners te helpen . Ze was graag gezien door de mensen en steeds tot een dienst bereid . Dit alles deed ze vanuit een groot geloof . Tot op hoge ouderdom bleef ze trouw aan haar zondagsmis en in het rusthuis was haar morgenwandeling steeds tot bij het mooie Mariabeeld in de gang . In de avond , zo vertelde ze , bad ze dan voor de hele familie , elkeen kwam haar voor de geest . Ze bad omdat ze het goed zouden hebben en vooral omdat het in de gezinnen goed zou gaan . Ze leefde nog met alles mee .

Nu is ze naar de Heer gegaan en wij bidden :
God , onze Vader , Gij zijt een God van leven .

Neem Irma nu op in uw Hemels Koninkrijk
en laat haar daar voor altijd gelukkig zijn .

Door Jezus Christus , uw Zoon en onze Heer . Amen .

Beste familie , ik heb een rijk gevuld leven gehad , met goede en kwade dagen . Ik kan er de Heer alleen maar dankbaar om zijn . Ook dank aan U allen voor alles wat U voor mij deed ; voor de vriendelijkheid , voor uw bezorgdheid en vooral ook voor de vele bezoekjes in het rusthuis . Het was altijd een mooie verpozing . Tot weerziens bij de Verrezen Heer .

De families HAEGEMAN-VAN ELSUWE-
VAN DEN ABEELE-LEMAGIE danken U voor uw
medeleven en gebed .

Namis:27 december 1993 om 18.30u in Home
"t Neerhof".

Begr.& Drukw. Raoul,Brakel.055/422449