

Wie God vreest, moet de dood niet vrezen, want zij zal hem een bron van geluk wezen.

GEDENKT IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

Mevrouw Irma HAEGEMAN

weduwe van Mijnheer Arthur GOSSEYE

geboren te St.-Maria Oudenhove de 28 april 1896 en aldaar godvruchtig overleden de 14 november 1968.

Versterkt door de H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

De dood leert ons inzien wat wij hier op deze wereld zijn: het leven is maar een droom, de gezondheid is broos, alles is ijdelheid en dwaasheid, behalve God beminnen en dienen en daarvoor zijn zielezaligheid bewerken.

De duurzame overledene was uit een diep kristelijke familie gesproten begaafd met een rotsvast geloof en een godsdienstige overtuiging bleef zij tot in hare oude dag getrouw aan Gods kerk. Elk kruis, elk lijden met geduld gedragen, is een bloem gevoegd aan de kroon die ons te wachten staat in de hemel.

Vaarwel, beminde Bloedverwanten en Familieleden, ik verlaat een aarde van ellende voor een rijk van vrede en geluk; weldra zullen wij elkander wederzien; vergeet mij niet in uw gebeden. Mijn Jezus, barmhartigheid

H. Barbara, patrones der goede dood, bid voor ons!

De families:

HAEGEMAN, LEMAGIE, GOSSEYE en EECKHOUT

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming en gebeden,