

God is Liefde.



Gedenk in uw gebed de ziel van  
Mevrouw

**Irma, Maria, Oda Haegeman**

weduwe van de heer  
JOZEF LIMPENS

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 7 oktober 1905  
en godvruchtig overleden in rusthuis «Najaarszon»  
te Brakel op 28 mei 1989,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

Moeder is van ons heengegaan.

De eerste stilte wordt nu stilaan gevuld  
met gevoelens van dankbaarheid  
en aanvaarden.

Vele dingen blijven in onze herinnering  
leven, waardoor we U nooit  
zullen vergeten.

Dank moeder, om alles wat ge voor ons  
deed.

Je kinderen, kleinkinderen,  
achterkleinkinderen en familieleden,  
zullen je blijven gedenken.

Namis : woensdag 21 juni 1989 om 19.30 u.

Voor uw medeleven en gebeden danken U  
de families HAEGEMAN, VAN DER STICHELEN,  
LIMPENS, VAN WAEYENBERGE.

---

Rouwleiding A. Marroyen, Brakel - (055) 422608  
Drukk. L. De Ruyver, Brakel - (055) 423470