

Gelukkig wie op 't lijdensbed
In kloek en taai geduld kan dragen
De smert die alles uit zal vagen
Waar 't alziend oog van God op let. G.G.



Wees in uw gebeden indachtig

De ziel van
DE HEER

JOZEF HAEGEMAN

echtgenoot van Mevrouw
MELANIE VERMEEREN

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 26 april 1903,
en aldaar godvruchtig overleden op 7 april 1967,
versterkt door de H.H. Sakramenten der ster-
venden

Wat wij voorzien en gevreesd hadden, is ge-
schied. Hoe gelukkig is hij, die in zijn leven
zodanig tracht te zijn, gelijk hij bij zijn af-
sterven wenst gevonden te worden.

God mengelt dikwijls het vergankelijk gebrek
van deze wereld met bitterheid, opdat wij nog
meer het onvergankelijk geluk zouden betrach-
ten dat eeuwig duren zal.

Hij was een goede echtgenoot, die gewerkt en
gezorgd heeft voor het welzijn van zijn huisge-
zin.

Beminde echtgenote, Kinderen en familieleden,
hebt dank voor uw goede zorgen tijdens mijn
langdurige ziekte, gedenkt u mijner in uw gebe-
den, en tot weerziens in het eeuwigdurend ge-
luk van de hemel.

H. Hart van Jezus, bekeer de zondaars, en
breng hen allen terug naar een kristelijk leven.

O. L. V. van Lourdes, bid voor ons.



De families HAEGEMAN, VERMEEREN, DE
RIECK, ROOS en VAN WIJMEERSCH,

danken U van harte voor uw bliken
van deelneming en vrome gebeden.

J. Beekhout, St.-Maria-Oudenhove