

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot
een beter leven. (H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jozef HAEGEMAN

Weduwnaar van Mevrouw Emma Lison.

Geboren te Michelbeke de 20 Maart 1872 en
godvruchtig overleden te Zegelsem
de 2 September 1955.

Voorzien van de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen ge-
vonden. Alles is geschied gelijk het de Heer
behaagde. Zijn H. Naam zij gezegend. (Job. 7)

Wat zoete vreugde is het uur der dood, als
de ziel gaat verschijnen voor haar opperste
Rechter, te mogen getuigen : ik heb mijn Heer
en mijn God bemind uit geheel mijn hart en uit
al mijn krachten.

De achtbare overledene was eenvoudig en
rechtschape van karakter. Hij vreesde God en
betrachtte de deugd. Hij kende de beproeving
en het lijden, maar wist zich steeds te onder-
werpen aan Gods H. Wil, overtuigd als hij was
dat zij die met Christus lijdten, met hem zullen
zegevierden.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank
U voor de liefde en de bezorgdheid waarmede
gij mij hebt omringd ; thans zeg ik u vaarwel en
tot weerziens hierboven. Blijft mij indachtig in
uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families HAEGEMAN, LISON, PAN-
DELAERE en DE PREZ,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst.