

« Jezus Kristus is het licht der wereld ».



Moge in het eeuwig licht opgenomen worden  
DE HEER

## **Jules, Marcel HAEGEMAN**

weduwnaar van Mevrouw Maria **BAUWENS**,  
echtgenoot van Mevrouw Eulalie **DE CUBBER**,

Hij werd geboren te Oprakel op 26 oktober 1913 en overleed godvruchtig in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 1 februari 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Lid van de Oudstrijdersbond.

Onverwachts en pijnlijk verrassend, vooral voor zijn toegewijde vrouw en kinderen, is deze man op rust gekomen, die hij zich nooit gunde in dienst van de zijnen. Alle krachten van zijn ijzersterk gestel, heeft hij in een donkere en ongezonde mijnschacht in dienst gesteld van zijn dierbaren. Het was zoals voor velen van zijn kameraden een zware en harde levenstaak, die hij voor den broede en zijn dierbaar gezin heeft opgebouwd. Voertijdig op rust gesteld, meende hij, na het voertijdig verlies van zijn vrouw en zoon, een gelukkige oude dag te voorzien door een tweede huwelijk aan te gaan met een even zwaar beproefde echtgenote en moeder. Nu bij dit afscheid roept de ene afgrond de andere op... Een duurzaam en blijvend geluk is niet van deze wereld. God heeft het bestemd voor het eeuwig leven in Zijn Vaderhuis, waar wij hopen in vrede en liefde elkaar terug te vinden.

Met diepe droefheid en dankbaarheid nemen wij afscheid van deze goede man en vader, die wij waardeerden om zijn stille eenvoud, zijn werklust, goedheid en rechtchapenheid. Vele schone dagen in gezondheid en werkzaamheid hebben zijn leven verblijd, maar voertijdig zijn beide families keer op keer getroffen geweest door het afsterven van hun geliefden, door ziekte en ongevallen. Men heeft onzeglijk veel geleden en toch weer met moed en vertrouwen een nieuwe kans beproefd. Het heeft niet lang mogen duren. Als het leven hard en zinloos wordt toch doorgaan in liefde en trouw aan God. Zijn enig geboren Zoon ging ons voor door het kruis naar het Vaderhuis, het eeuwig licht tegemoet en het gelukkig weerzien van alle geliefden voor altijd...

Mijn dierbare echtgenote, keer op keer werden diepe wonden geslagen in uw hart, ons geluk. Een goede oude dag is weer stuk geslagen. De dood zet wel een punt achter ons aardse leven, maar als gelovige mensen maakt God ons eenmaal deelachtig aan de eeuwig vreugde en vrede.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, U weet welke harde slagen wij hebben opgevangen. Moge God U versterken en vertroosten in die droeve dagen.

Bidt voor ons. Blijf trouw aan God en kerk tot wij elkaar weerzien in het eeuwig Licht.

Namis : zondag 15 februari 1981 om 10 uur.

De families **HAEGEMAN**, **BAUWENS**,  
**DE CUBBER**, **DE WEERDT**, **DE METS**,

**danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.**

Begr. Piteraerens, Tenbosse, Brakel