

*Wij zullen je rust geven  
al is vol droefheid ons hart  
je lijden zien en niet kunnen helpen  
was onze grootste smart.*



Blijvend aandenken aan

DE HEER

Julien HAEGEMAN

echtgenoot van mevrouw  
Margriet DE METS

geboren te Schaarbeek op  
5 juli 1930 en godvruchtig overleden  
in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem op  
17 augustus 1999, gesterkt door de  
H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

*Zijn kinderen, zijn steun en trots  
en zo nabij de laatste dagen.  
Hij was een vechter en een rots  
die moedig was en zonder klagen  
zijn kruis ten einde heeft gedragen.*

*Hij was nog boordevol van dromen:  
de lente en het werk, de hof...  
dit jaar nog eens in Lourdes komen.  
Toen brak hij, één der sterkste bomen,  
een mens is kwetsbaar en van stof.*

*Nu rusten ze, uw vaderhanden,  
die in onze handen zijn gewijd.  
Uw werk ontstijgt de aardse landen  
en reikt tot in de eeuwigheid.*

L.V.

De families :

HAEGEMAN, DE METS  
en VAN WYMEERSCH  
danken u voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.