

Heer, geef hem de eeuwige rust
En dat het eeuwig Licht hem verschijne!



Bid voor de zielerust van

MIJNHEER

LEO HAEGEMAN

zoon van wijlen Kamiel en Eugenie COOLENS

geboren te Sint-Maria-Oudenhove de 23 juli 1882 en
er schielijk overleden de 3 juli 1958, gezalfd met de
O. Olie „in extremis”.



Is het zeker dat gij sterven zult, onzeker is het
wanneer, waar of hoe de dood u zal verrassen. De
rechtvaardige, zelfs als hij op het onverwachts geroepen
wordt, zal in vrede rusten. Voor de gelovige is
de dood het einde van de arbeid en het lijden, het
begin van de rust en het zalig genieten van God.

Ieder schielijk overlijden is voor ons allen een
gelegenheid om ons te bezinnen over de vergankelijk-
heid van dit leven. Al onze stoffelijke goederen moe-
ten wij achterlaten; het enige wat ons nog overblijft
is de verdienste van onze goede werken. Laten wij
dan het goede doen terwijl wij nog tijd hebben, laten
wij ons iedere dag door vroom gebed en trouwe plicht-
vervulling voorbereiden op het uur van de afrekening.
Wie zich iedere dag gereed maakt is altijd gereed om
te sterven.

Duurbare broeder, familieleden en vrienden, hebt
dank voor uw genegenheid en voor al wat gij dag na
dag voor mij gedaan hebt. Ik reken verder op de
lafenis van uw gebed en offer.

Bid de 4 Akten.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! 300 d.a.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove



De familiën HAEGEMAN en COOLENS

danken U van harte voor de blijken
van deelneming in rouw en gebeden.