

Mijn toevlucht zijt Gij,
mijn Redder in nood.

Ps 32



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Leon, Jozef HAEGEMAN

echtgenoot van mevrouw MARIA LIMPENS

Oud-Gemeenteraadslid

Lid van de Bond der gepensioneerden.

Hij werd te Erwetegem geboren de 21 februari 1905 en is er spoedig van ons heengegaan de 18 juni 1986, gezal'd in extremis.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus woorden die 't ons hebben voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaardden, de vrede en de strijd de dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaardden die naar het leven leidt . . .

Zo is onze geliefde overledene een man geweest op deze wereld: geleefd, zich ingezet voor vrouw en kinderen; het land lief gehad, deugd beleefd aan het leven dat God ons

schenkt. Heel eenvoudig maar met zijn talenten toch zijn best gedaan. Het leven is zo kostbaar, en de mensen ook; hij hield ervan en mensen hielden van hem. Ook als hij een oudere man geworden was, met zijn glimlach en zijn dankbaarheid om een teken van aandacht, om een ogenblik van ontmoeting en gesprek.

Gelovig was hij, zonder veel omhaal van woorden, maar in de diepte van zijn hart. Met dankbaarheid ontving hij regelmatig de Heer bij de hoogdagen en putte weer moed voor de dag van heden en voor de toekomst . . .

Dank aan u, goede vrouw, innig waren wij verbonden, dank aan u beste kinderen en kleinkinderen voor elke attentie, diep aangevoeld.

Dank aan u familieleden en oude trouwe vrienden. Blijven wij verbonden in wat God eeuwig bindt.

Mevrouw Maria LIMPENS,

Heer en mevrouw Julien DE GENDT(†)-
Albert VAN BENEDEN-HAEGEMAN Cecile
en kinderen,

Heer en mevrouw Raphaël GEENENS-
HAEGEMAN Elise en kind,

Heer Marc HAEGEMAN,

De families: HAEGEMAN, LIMPENS,
DE CLERCQ en VAN RUYSKENSVELDE.

DANKEN U oprecht om uw kristelijke
deelneming en uw vroom gebed.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem