



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Lucien HAEGEMAN**

echtgenoot van Mevrouw  
Georgette VAN DAELE

Geboren te Zottegem op 8 november 1931  
en plots thuis overleden te Zottegem  
op 27 mei 2000.

---

De families Haegeman, Van Daele,  
De Spiegeleer en Pien  
danken u om de blijken van  
christelijke deelneming in hun rouw.

Lieve papa,

Je was er altijd  
als we je nodig hadden...  
Bij de moeilijke periode  
die we samen beleeft hebben,  
was je een drijvende kracht,  
je geloofde dat alles goed  
zou komen en gaf ons  
allen zoveel steun en raad.  
Je optimisme dat alles  
te overwinnen is  
geeft ons nu de kracht  
om verder te leven met jou  
in gedachten...  
sterker dan ooit !

Maar, weet dat we je hard  
zullen missen...

Georgette, Marnic, Annick en Paul

