

Steeds hield ik mijn ogen gericht op de Heer...
(Ps. 16).

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Celina HAEGEMAN

weduwe van de Heer
OMER ROKEGEM

geboren te St.-Martens-Lierde, op 5 september 1894 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 3 mei 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden



**De families HAEGEMAN, VAN TRIMPONT,
ROKEGEM en BUISSON,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

In de vreugdevolle Paastijd, wanneer alles spreekt van Verrijzenis en nieuw leven mogen wij gerust de dood aanzien zoals Christus hem zag : de overgang naar het eeuwig geluk bij de Vader.

In het leven van deze moedige vrouw betekende God geen formaliteit maar wist zij in alles de wil van de Vader te ontdekken. Om het vroegtijdig afsterven van haar man heeft ze veel geleden, maar in gebed wist zij zich blijvend met hem verenigd zo dikwijls met een dankbaar-mijmerende blik gekeerd naar zijn vereerde herinneringen.

Moedig hield zij haar huizeken proper om elke gebuur en ieder die haar hoveken betrad, gastvrij te ontvangen. Bij herhaald bezoek kwam volgende zin als een refrein over haar glimlachende lippen : « Ik heb toch zulke goede geburen... Ik mag er ons Heer dankbaar voor zijn... »

Die dankbaarheid heeft ze Hem zeker betoond bij de regelmatige Hoogdagcommunie, waarvoor ze haar woning topfijn in orde bracht. Haar woning waarmee ze zo vergroeid was en die ze dan ook met diep harteleed zal verlaten hebben.

Dit leed werd dan terug opgevangen door de trouwe buurtmensen en de voortdurende zorgen van dokters en verplegend personeel de laatste dagen van haar bijna negentig jaren aards bestaan.

Mijn beste buurtmensen, familieleden, ziekenhelpers en alwie voor mij goed zijt geweest, bidt nu verder ook voor mij opdat Ik, met de voorspraak van Moeder Maria, de eeuwige Paasvreugde moge genieten, om er samen met mijn overleden familie voor U een voorspreekster te mogen zijn.

Bestuur en medeleden uit de Derde Leeftijd,
U ook blijf Ik dankbaar-erkentelijk.