

Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het Land bezitten.

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Ida HAEGEMAN

weduwe van de Heer
Georges MEERSCHAUT

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 26 oktober 1899 en godvruchtig thuis,
te Michelbeke - Brakel,
overleden op 2 november 1991,
gezalfd met de HH. Sakramenten der zieken.

**Lid van de Michelbeekse Gepensioneerden-
bond (M.G.B.).**

†

**De families HAEGEMAN, MEERSCHAUT,
ROOS en DE BOCK,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49
Uitg. b.v.b.a. Braeckman - (055) 42 26 24

Al jaren leefde zij nog amper, zo broos en teer en afwezig als zij vanwege haar hoge ouderdom geworden was. Haar heengaan was dan ook als het doven van de pit, als de kaars is opgebrand. En toch was het nog een verrassing. Een mens weet immers wel, dat wij allemaal moeten gaan en dat hij dankbaar mag zijn, als zijn dierbaren zovele jaren werden gegund, maar als het zijn eigen moeder betreft, kan hij het niet zo goed geloven. Het voelt aan als een losgerukt worden van de wortel waarmee men aan de aarde en dit leven vastzit, als een plots daar staan zonder achtergrond waartegen men zich geborgen wist en zichzelf kon zijn. Er is daar plots een leemte en het schrijnend gevoel, dat een bladzijde, een heel hoofdstuk eigenlijk, van ons leven definitief is omgeslagen.

Een beetje onwennig nemen wij daarom afscheid van haar, triestig om het plotse gemis, maar blij toch ook omdat wij zoveel voor haar konden doen, en vooral dankbaar voor al wat zij voor ons is geweest: een eenvoudige, wijze vrouw, een zorgzame en zelfvergeten echtgenote en moeder, een christen uit een stuk, zonder vertoon, maar niettemin oprecht, overtuigd en konsekvent in de beleving. En wij bidden, dat de Heer haar mag opnemen daar waar Hij is, bij de Vader in de hemelse heerlijkheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U !