

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort,
Al voert mijn weg langs donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Ps. 23



Tot dankbaar en vroom aandenken aan

MEVROUW

MARIA - HELENE HAEGEMAN

weduwe van **RENE DONCKERWOLKE**

Oud-Kernlid van K.A.V.

Lid van K.V.L.V. en K.B.G.

Zij werd geboren te Erwetegem, de 6 januari 1894
en is zachtjes in de Heer ontslapen,
de 21 juli 1981.

« Mijn mooiste vinding, zegt God, is Mijn
Moeder.

Nu ben ik een Mens als alle andere mensen.

Niets meer heb ik hen te benijden

want ik heb een Moeder, een echte Moeder.

Dat was wat Mij ontbrak ». (M. Quoist)

Wij, die van U zulke moeder ontvingen

verstaan deze woorden, Heer.

En wij danken U voor het uniek geschenk
welke zij voor ons was.

Zij schonk leven en zorgde ervoor,
steeds goed en geduldig.

Een heel eenvoudig mens,

maar steeds in de weer om in haar gezin
vrouw en moeder te zijn.

Zij leerde ons metterdaad wat liefde
is en werkzaamheid.

Zij leerde ons zachtmoedigheid
en geduld.

Zij maakte van haar gezin een thuis.

Zij was het die maakte dat wij
altijd verwacht werden,
met een blijde blik en een zachte glimlach.

Zij leerde ons U kennen, God,
door haar woorden, door haar voorbeeld.
In haar diep geloof en vroomheid
wortelen ons geloof en kracht.

Dank U God voor moeder.

Neem ze nu op bij Uw Moeder

in Uw hemel blijft ze ons dan nabij,
tot een blij, eeuwig weerziens !



Julien en Leona DE PAEPE-DONCKERWOLKE,

De families : HAEGEMAN, DONCKERWOLKE,

DE CLERCQ en CHRISTIAENS,

danken U voor de blijken van sympathie hun

betoond bij het afsterven van hun dierbare.

Druk. W. Leenaert, Erwetegem - ☎ (091) 60 38 58