

Het uur van kommer is voorbij, dit van rust is
geslagen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Theresia HAEGEMAN

weduwe van

Mijnheer Leon NOULS

geboren te Sint Martens-Lierde, den 6 April 1871
en er godvruchtig overleden den 9 September 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

*Lid van den Bond van 't H. Hart en van 't Genoot-
schap der H. Barbara.*

Zij worden niet onvoorziens uit het le-
ven gerukt, zij die steeds het gedacht der
dood voor oogen hebben en zich dagelijks
bereid houden om te sterven.

Door een leven vol toewijding en be-
zorgdheid wist ze haar kind op te voeden
in deugdzaamheid en christelijk leven.

Gij weet, o Heer, hoe hard de slag ons
treft en hoe redelijk onze droefheid is, maar
niemand kan de geheimen uwer H. Wils-
beschikking doorgronden : wij buigen deemoedig
en weenend het hoofd en zeggen :
Heer, Uw H. Wil geschiede !

Duurbare kinderen, kleinkinderen, troost
u in uwe droefheid, ik ga bij vader in den
Hemel. Bemint elkander in wederzijdsche
genegenheid. Gedenkt ons in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.
(300 dag. afl.)

Uitgeverij Dammekens, Hemelveerdgem.

De familiën HAEGEMAN, NOULS,

VANDER HAEGEN en VANDEN DAELE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.