

Vader in uw handen beveel ik mijn geest.

Wil in uw gebed gedenken

de ziel van Juffrouw

Marie Irma HAEGEMAN

geboren te St.-Martens-Lierde op 26 juni 1894, en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen, op 11 april 1969, gesterkt door het sacrament der zieken en voorzien van de pauselijke zegen.



De familiën HAEGEMAN en
VAN SNICK,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming
en danken U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

In gebed, in werk en in leven heeft zij in oprecht eenvoudig geloof de Heer gediend. De schepselen en het stoffelijke dat God haar had toevertrouwd, heeft zij aangewend met het oog op de eeuwige erfenis die de Heer haar had beloofd.

Vriendelijk en gediensdig, verdraagzaam en vergevingsgezind, als ze was, genoot zij de waardering van iedereen en de warme sympathie van velen. Haar leven was schoon in de ogen van God en van de mensen.

Dierbare broers en zuster, bloedverwanten en familieleden, ik ben u zeer dankbaar om uw oprechte kommervolle liefde voor mij. Wij blijven verenigd in de Heer door het gebed.

Beste vrienden, geburen en kennissen, laat uw voorspraak bij de Heer een hulp zijn om mijn ziel te laten ingaan in de eeuwige vreugde. Daar zullen wij allen eenmaal weer samen zijn bij de Heer.

Heer geef haar de eeuwige rust.
En het eeuwig licht verlichte haar.