

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Marie, Madeleine HAEGEMAN

weduwe van de Heer

Hubert Schiettecatte,

geboren te Nederbrakel op 28 augustus
1909 en plots overleden te Everbeek
op 28 maart 1991, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

De families Haegeman, Ghijs,
Schiettecatte, Dewolf,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

Rouwleiding Piteraerents, Brakel
Druk Devleeschouwer, Brakel

« Heer, uw gelovigen wordt het leven
niet ontnomen doch slechts veranderd
en terwijl ons lichaam in puin valt,
wordt een eeuwige woning voor ons
bereid in de hemel.

Onze dierbare overledene heeft dit tij-
delijk verlaten tijdens de dagen dat we
het lijden van de Heer herdachten, om
terug te gaan naar God in wie zij altijd
met volle vertrouwen geloofde.

Op deze Paasdagen vertrouwen we haar
nu ook in geloof aan de Heer toe.

Moge de algoede God haar opnemen
in het hemels Vaderhuis tot eeuwig le-
ven.

Dierbare familie, duizendmaal dank voor
uw genegenheid en uw vele tedere
zorgen. Moge God er u om lonen.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

Namis : zaterdag 22 juni te 19 u. in de
St.-Apolloniakerk te Elst.