

Heer, zij die de wegen der rechtvaardigheid bewandeld hebben zullen in Uw tabernakelen wonen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Octaaf HAEGEMAN

Weduwnaar van Mevrouw

Seraphine Van Snick,

geboren te St. Maria-Oudenhove, de 20 April 1865,
en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, de
23 November 1953, voorzien van de H.H. Sacramen-
ten der stervenden.

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

Hij was een werkzame, rechtschapen en overtuigde christen, zoals er velen te vinden waren bij onze voorouders: een man met christelijke durf en moed, een man met één woord, een man uit één stuk, bij wien leugen en bedrog in afschuw waren, die geen ommewegen kende, maar openhartig en rondborstig naar de waarheid streefde.

Vader van een talrijk kroost, heeft hij zijn brood in ledigheid niet gegeten, Vol verdiensten in de ogen van God en van de mensen, heeft hij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kind, mijn glorie, mijn kroon en mijn troost, hebt
allen dank voor uw wedijver, in liefde, kommer en
zorgen. Blijft elkander liefhebben, want in de onderlinge liefde en genegenheid ligt zo 'n geheime
kracht in dagen van droefheid en tegenspoed, zo 'n
zoete vrede, zo 'n hemelse zekerheid en waarborg
voor ons toekomstig eeuwig samenzijn in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d.

H. Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

Uitg. M. De Vos, Martens-Lierde.

De Familie HAEGEMAN,
De Familie VAN SNICK,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen befoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.