

Wij zijn dankbaar voor het leven

DE HEER

Patrick, Robert HAEGEMAN

zoon van

Marcel HAEGEMAN(+) en

Adrienne VAN AUDENHOVE

geboren te Oprakel, op 29 juli 1958
en schielijk overleden te Lierde,
op 23 december 1982,
gesterkt door de gebeden na het afsterven.



Mevrouw Adrienne VAN AUDENHOVE,
zijn moeder,

De Heer Roger HAEGEMAN,

De Heer en Mevrouw

Freddy HAEGEMAN-SCHIETTECATTE

en kinderen Mario en Frederik,

Jongheer Hans HAEGEMAN,

zijn broers, schoonzuster en neven,

zijn erkentelijk voor Uw bliken van
medevoelen in hun rouw en danken U.

Druk. De Borre

Tel. (055) 42 20 91

Heer, reik mij uw hand
en spreek uw reddend woord.

De dood is altijd in ons bestaan aanwezig en gewoonlijk ervaren wij die als heel ver af maar bij het onverwachte afsterven van een jongen van amper vierentwintig voelen wij ons diep geschokt... wij die achter blijven worden het meest getroffen... wij ondervinden de angst, de zorg en het verdriet als de dood zo ongenadig om ons heengrijpt.

En toch is God voor die trefbare mens zelf mens geworden ; Hij interesseert zich voor ieder van ons zonder dat Hij er belang bij heeft, Hij zelf komt lijden en sterven zoals ieder ander mens ; daardoor wordt ook die kleinheid en beperktheid zelf oneindig kostbaar en krijgt een Goddelijke betekenis.

Kerstmis leert ons dat God er is voor ieder van ons en als Hij er is voor ieder van ons dan moeten wij er ook voor elkaar zijn, ook over de dood heen.

Moeder, broers en schoonzuster, familieleden en vrienden, zijt Gij diep getroffen door mijn zo onverwacht overlijden, het is mijn vurigste wens dat Gij voor elkaar een troost en een steun blijft in het bijzonder voor moeder.

En als wij verder aan elkaar nog denken dan wordt het vanzelf een bidden voor elkaar waarvoor ik U meteen dankbaar blijf.

« Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen dat wij ervaren hoe broos een mensleven is, wil aan deze overledene uw barmhartigheid betonen, dat hij met allen die zijn voorgegaan onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U ».