

Uit diepten van ellende roep ik, Heer...
(Vastenlied)

†

Tot vrome gedachtenis aan

De heer Pius, Hubert HAEGEMAN

echtgenoot van mevrouw

Augusta, Madeleine VAN MELKEBEKE

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 9 juli 1902. Hij overleed er godvruchtig op 22 februari 1977, gezalfd met het H. Ziekensakrament.

De vastentijd is ingezet. "Gedenk, gij mens, uw lichaam is maar stof en keert tot stof terug." Een zieke sombere gedachte ? Het is gewoon realiteit !

Nu dragen wij ons vader stil ten grave. Ook hij was eens een ijverige man, die in zijn ondernemingslust voor niets terug wou deinzen. Hij heeft ons schoon gezin aanvaard, als rijke vrucht van rijke liefde. Voor ons diert hij het zwaarste werk aan, in 't stof en 't duister van de mijn. Er stond gewoon geen maat op al wat hij bereiken wou.

„Gedenk, gij mens...” Later zou ons vader, totaal hulpeloos, ons amper nog herkennen, slechts in en flitsend kort moment. Het deed méér pijn, dan iemand ooit vermoeden kon.

Toch blijven wij in heilige herinnering hem diep bewaren in ons hart. Voor twee

en twintig kleinkinderen is het helaas het beeld van een bedlegerige man : met een verrassend jong gezicht; met een tevrede blijke monnellach; met schitterende zwarte ogen, die steeds zijn zorgende vrouwke zochten, telkens zijn geremde geest geen uitkomst vond op een gestelde vraag...

Dank duizendmaal, mijn lieve vrouw, mijn kinderen en kleinkinderen, om al uw eindeloze zorgen. In schoon gebed blijven wij samen één van hart.

De families

**HAEGEMAN,
VAN MELKEBEKE,
VAN DEN BOSSCHE en
BROODCOORENS**

danken u voor de blijken van deelneming in rouw en gebed.

Uitg. Mw Jules Haegeman