

In het Kruis ligt onze zaligheid.



BID VOOR DE ZIEL VAN
de Heer

Remi H A E G E M A N

weduwnaar van Mevrouw
IDA VAN HOORDE,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
28 september 1888 en godvruchtig over-
leden in de kliniek Dr Goffaerts te
Zottegem op 16 september 1971, gesterkt
door het H. Sakrament van de zieken, de
H. Kommunie en de Pauselijke Zegen in
het stervensuur.

Het is heilzaam voor onze overledenen te
bidden :

« Wij vragen U, Heer, zie genadig neer op
de offergaven die wij U aanbieden voor de
ziel van uw dienaar; schenk aan hem, die
gij de genade van het geloof hebt verleend
ook de beloning door onze Heer Jezus Kris-
tus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in
de eenheid met de H. Geest. »

Zalig de mens die het uur van zijn dood
voor ogen heeft. Zijn leven zal de voorbode
zijn van zijn overgang naar het eeuwig le-
ven. Wie goed geleefd heeft zal goed ster-
ven, betrouwend op Gods oneindige barm-
hartigheid.

Mijn kinderen en kleinkinderen, na moeder
is het nu mijn beurt om U te verlaten. Mocht
de Heer mij zijn barmhartigheid betonen en
mij opnemen in zijn eeuwig Rijk van geluk
en vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families HAEGEMAN, VAN HOORDE,
PANNEKOEKE, EECKHOUT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel