

Ik kom tot U, die ik bemind, Die ik gezocht, Die ik
immèr verlangd heb. (H. Agnes).



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van Mijnheer

REMI HAEGEMAN

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

MELANIE MAQUESTIAU

echtgenoot van Mevrouw

AUGUSTA BRUYLANDT

geboren te Geraardsbergen de 27 april 1876, en er in
de Heer ontslapen de 13 juni 1961, versterkt door de
HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Hij was lid van de Bond van het H. Hart.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood; en al telt
hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde
aantal bereikt.

Gelukkig dezen, die zich steeds vastgehouden heb-
ben aan hun geloof, die opgebouwd hebben op een
vaste hoop, die er naar gestreefd hebben om in de liefde
Gods bevestigd te blijven.

Al was zijn leven sober, al gingen vele genietingen
van deze wereld aan hem voorbij, hij stierf gerust omdat
hij wist dat de dood voor hem niet is het verschijnen vóór
de strenge Rechter, maar een opgaan naar de Vader in
de hemel die in het verborgene ziet, en die zijn trouwe
kinderen in eeuwigheid zal belonen.

Mijn dierbare Echtgenote, ik dank U om uw trouwe
liefde. De dood breekt die liefde niet, maar bereidt haar
schoonste bloei voor in de liefde van God. Tot weerziens
in de hemel!

Mijn beste kinderen, blijft innig met moeder en met
elkander verenigd, en draagt het beeld van uw vader als
een heilig pand door uw verder leven. Bidt veel voor
mijn zielerust.

Beste Bloedverwanten en Vrienden, schenkt mij ook
een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

*De familiën Haegeman, Maquestiau,
Bruylant, Van der Meulen,
Van Liempt en Marginet,*

*zeer gevoelig voor uw blijken
van kristene deelneming, hun
betuigd in hun pijnlijke rouw,*

Bedanken.

Drukk. Schrever, Geraardsbergen