

Heer, mijn God, in U heb ik mijn betrouwen
gesteld. Ps. 7. 1.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Remi HAEGEMAN

echtgenoot van Serlippens Elisa Maria,

geboren te St-Maria-Lierde, de 24 Juni 1883
en er godvruchtig overleden, de 25 Februari 1950.
Oud-Strijder en oorlogsinvalied 1914-18.

Waakt, weest bereid, want gij weet niet op
welk uur de Heer zal komen. Matth. 24.42.

Wat is de mens op aarde? Heden is hij nog
sterk en gezond, morgen ligt hij reeds in het
graf. Heden bouwt hij nog plannen voor de
dag van morgen, maar alleen God beschikt over
de uitvoering ervan. De mens mag nog zo be-
mind zijn door de zijnen, als zijn uur gekomen
is zal hij iedereen verlaten, hoe onverwacht het
ook moge zijn.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
weent niet en wilt niet treuren zoals zij die geen
hoop hebben, want van uit de Hemel zal ik voor
U bidden, opdat God U zou lonen voor al uw
liefde en genegenheid die gij mij betoond hebt.
Mocht ook gij mij niet vergeten in uw gebed,
dat zal het bewijs zijn dat ge me werkelijk hebt
liefgehad.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(300 d. afl.)

Uitg. Surdiacourt, St-Maria-Lierde

De familiën **HAEGEMAN, SERLIPPENS, DE BLANDER en BROEKAERT**
bedanken U voor de blijken van genegenheid, hun betoond

bij het afsterven van

MIJNHEER

Remi HAEGEMAN