



BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Remi HAEGEMAN

Geboren te Sint-Antelinks op 26 november
1920 en er overleden op 22 februari 1980,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

Remi is heengegaan zonder afscheid te nemen van de zijnen. Waarom ook? Het scheen een dag te worden zoals de andere dagen. Hij stond vroeg op om anderen niet te last te zijn; hij boog zich nog vol zorg over de slapende Sven, en toen hij zich weer ter ruste legde begon zijn eeuwige rust.

Hij droeg moedig zijn aanslepende ziekte; hij wist zich verdienstelijk te maken in het gezin en kon zó gemoedelijk omgaan met de kleinkinderen uit de familie.

De lente kwam in 't land en de hoop op genezing laaide weer op... maar de mens wikt en God beschikt. Zijn heilige wil geschiede! Remi hield van het leven op een gezonde en aangename manier. Hij hield van de mensen en God kreeg zijn deel. Zijn zondagsmis was een heilige plicht.

Mijn dierbaren, vijftien jaren was ik veilig geborgen bij U; ik was als een kind van den huize; nooit was iets teveel en vooral in mijn ziekteperiode waart ge een sterke steun. Ik dank u om uw zorg en genegenheid.

Mijn broers en zusters, vaartwel in het leven en gedenkt mij in gebeden.

Heer, Onze God,
dit is ons verdriet,
dat het allemaal zo verging :
zonder een woord
zonder een gebaar ten afscheid.

Geef ons de kracht dit te aanvaarden
Geef dat wij er allen van leren,
steeds bereid te zijn
naar U te komen,
ook midden onze dagelijkse bezigheid,
op een dag zoals de andere.

Sterk ons in het geloven
dat Remi nu eeuwig leeft
en bij U voor ons ten beste spreekt.

God, Vader van ontferming, in uw handen
beveel ik mijn geest.



De families HAEGEMAN en COUCHIE,
danken oprecht voor de blijken van deel-
neming bij deze rouw.

Uitgever : G. De Knibber - Sint-Antelinks