

Heer, geef hem de eeuwige rust.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

**RENE, IVO HAEGEMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**MARCELLA RAYR**

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 1 september 1910 en godvruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek te Zottegem, op 6 januari 1980, gestrekt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond der gepensioneerde mijnwerkers

---



De families **HAEGEMAN** en **RAYR**,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en **DANKEN U**.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

De overgang naar het nieuwe jaar met zijn wensen en zijn gemakkelikheden moeten door ons vader heel ongewoon aangevoeld zijn daar in zijn ziekenkamertje, zo in gedachten thuis, verenigd met allen die jarenlang zijn ziekte en zijn lijden hebben helpen dragen.

Gezonde mensen gaan zo gemakkelijk en oppervlakkig te werk met hun nieuwjaarswensen maar toch klinkt het zo, betekenisvol bezonder voor de zieke : ... « en dit jaar een goede gezondheid ! »

Die gezondheid heeft deze duurzame overledene ten volle ingezet voor zijn schoon gezin en ging het harde mijnwerkersleven delen met zovele werkmakkers uit de streek, tot ook hij er « de grootste levensschat » verloor.

Duurbare echtgenote, jarenlang zijt gij met de kinderen voor mij een echte steun geweest in de stilte van onze huiskamer ; ons kleinkinderen zag ik zo gaarne naar hun grootvader komen met die echte kinderlijke waardering, die zoveel deugd doet, vooral wanneer de levensruimte zo beperkt wordt tot het kleine ziekenkamertje. Ik kan U niet genoeg bedanken samen met gans de familie en het verplegend personeel, dat zo goed voor mij is geweest.

Kon ik de laatste jaren niet meer voor U werken, ik heb dikwijls in stilte voor U gebeden ; daarin vindt ik een troost en de kracht om mijn lijden zonder klagen te dragen. Dat zal ik verder voor U doen bij Hem, die ons op de lijdensweg is voorgegaan. Hij zal Uw sterkte zijn in deze beproeving ; bidt dan ook voor Mij, het is het enige wat nog telt en dat wij voor elkaar kunnen doen. Dan wordt het voor mij ook « een zalig en gelukkig EEUWIG LEVEN bij ons aller Hemelse Vader.