

Wijs, herder, ons uw wegen
naar 't huis des Vaders aan,
Uw dood zij ons ten zegen
om 't Leven in te gaan.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

RICHARD HAEGEMAN

weduwnaar in 1e huwelijk van
GERMAINE VAN DE VELDE
echtgenoot van **CELINA DE WOLF**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 13 februari 1897
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 18 juli 1979, nadat hij de
pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvangen
had.

Gepensioneerd mijnwerker.
Oudstrijder 1914-1918.



De families **HAEGEMAN, DE WOLF,**
VAN DE VELDE, VROELS en **CATERNANG,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

« Dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid
worden bekleed en dit sterfelijke met onsterfe-
lijkheid ». (1 Kor. 15,53)

Aan deze gedaanteverandering kan geen mens
ontsnappen : voor één gebeurt dit vroeger, voor
de ander op latere leeftijd. Hoofdzaak is dat er
een leven aan voorafging dat gericht was op de
ontmoeting met de Heer van leven en dood.

Als zorgende huisvader, goede echtgenoot en
plichtbewuste christen heeft deze man gewerkt
en geleefd voor zijn naastbestaanden en in dienst
van God. Tijdens de eerste wereldoorlog moest
hij zijn leven veil hebben voor zijn volk, later
was het de zware en gevaarlijke arbeid in de
mijn die hij moest aanwenden om zijn gezin
van levensonderhoud te voorzien. In zijn oude
dag ging zijn zorg nog steeds naar zijn echt-
genote en kinderen. In ogenblikken van verdriet
om het heengaan van 'zulk een mens zullen de
zijnen troost vinden in Jezus' woord : « Laat uw
hart niet verontrust worden... in het huis van
mijn vader is ruimte voor velen ».

Gans zijn familie zal het leven van deze man
steeds dankbaar blijven gedenken en ook God
dankbaar zijn dat hen zulke echtgenoot en vader
werd geschonken. Als gelovige mensen bidden
ze nu, God dankend, omdat Jezus, ook voor
deze mens, wiens aardse huis, zijn lichaam, af-
gebroken werd, reeds een plaats heeft voorbe-
reid van eeuwig geluk, van waaruit hij nu de
zijnen nog volgen kan, en waar ze hem ook eens
opnieuw zullen ontmoeten.