

Geloofd zij Jezus Christus.

†

Bid voor de zielerust van de heer

## Theophiel HAEGEMAN

*echtgenoot van mevrouw Germaine VAN ELSUWE*

geboren te Dendermonde op 15 maart 1904 en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 19 februari 1980, gesterkt door het heilig Sakrament der zieken, de H. Kommunie en de pauselijke zegen in het stervensuur.

In iedere H. Mis bidden wij voor onze overledenen :  
"Heer, onze God, gedenk Theophiel die in vrede met Christus is gestorven, zoals Gij alle gelovigen gedenkt waarvan de gelovige gezindheid door U alleen is gekend. Barmhartige Vader, verleen ook aan ons, uw nog levende kinderen, dat wij met diegenen die ons reeds zijn voorgedaan, de Heerlijkheid zien die Gij aan ons beloofd hebt, te samen met de Maagd Maria, de Moeder van uw Zoon en met alle heiligen in uw Koninkrijk."

Dierbare echtgenote, de pijnlijke dood van onze zoon Armand heeft ons ouderlijk hart veel pijn gedaan. Onze kinderen en kleinkinderen hebben daarin meegedeeld. Wij zijn voor elkaar een steun en een sterkte geweest.

Tijdens de vasten worden wij ieder jaar opgeroepen om ook Jezus' lijden en kruisdood te overwegen om Hem dan ook te ontmoeten in Zijn Verrijzenis ten eeuwige leven.

Bid dan, dierbare familieleden en vrienden, voor mij en Armand, dat wij mogen delen in de heerlijkheid die de Vader ons beloofd heeft.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Mevrouw Germaine VAN ELSUWE,

*zijn echtgenote ;*

Roger en Jeannette VAN DE VELDE-HAEGEMAN,  
kinderen en kleinkind,

De kinderen van wijlen Armand HAEGEMAN,  
*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;*

De families HAEGEMAN - VAN ELSUWE -  
COOLENS - DE VLEESCHAUWER,

danken U voor uw deelneming in rouw en gebed.

*Drukk. Darragas - Uitg. R. Glorieux - Zwalm*