

Ik ga naar het Licht
naar de Liefde
naar het Leven

†

Omdat hij groot was door zijn eenvoud
bewaren wij in ons hart
en gedenken wij in ons gebed

VIRGILE HAEGEMAN

echtgenoot van Marie Coolens

Hij werd geboren te St. Martens-Lierde
op 3 februari 1898,
ging vredig over naar een nieuw leven
te Geraardsbergen op 18 maart 1979,
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdgem

Rustig en onopvallend als zijn leven was,
zo is hij van ons heengegaan.

Wij danken om deze mens van vrede om
zijn stille trouw
zijn vanzelfsprekende gediensigheid
zijn rustige aanwezigheid

Wij danken om de weg die hij ons voering :
de harde tocht van zware arbeid
van doorleefde eerlijkheid
van spontaan zelfvergeten
maar ook van gulle mildheid.

Wij danken ook om deze laatste dagen
waar we nog dichter naar elkaar toegroeiden
in samengedragen zorg
in samengedragen pijn

Wij bidden dan
dat er niets van dit mensenleven
verloren zal gaan
dat, wat hij geleefd en gedaan heeft
ten goede zal komen aan deze wereld
maar vooral aan degenen die hij
zo eenvoudig-diep heeft liefgehad.

En we durven dan ook GELOVEN
dat vader ook nu GELUKKIG is
en dat we elkaar in trouwe genegenheid
steeds zullen terugvinden
over alle grenzen heen.

De familie dankt u.