

Nu rusten uw vereelde vaderhanden die door arbeid zijn gewijd uw werk ontstijgt de aardse landen en reikt tot in de eeuwigheid...



Heer, wij geven U in vroom geloof maar met het hart vol droefheid uw dienaar terug

DE HEER

Albert H A E L T E R M A N

echtgenoot van Mevrouw

IRMA ROELANDT,

geboren te Nederbrakel op 29 september 1903 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 8 februari 1978, voorzien van de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Bij de inzet van de vastentijd is de Heer zijn leven als offer komen vragen. Gerust en gelukkig is hij met Hem meegegaan, reiswaardig en gereed, denkend aan zijn echtgenote, met wie hij zoveel jaren lief en leed deelde, aan zijn kinderen en kleinkinderen, die hij zo beminde, en aan zijn zoon missionaris, die hij in zijn geest volgde in het verre Afrika.

Hij was een ware kristen, onberispelijk in de vele jaren die God hem toegemeten

had. Gewonnen en gegroeid in zijn natuurschone streek, leefde hij als een gelukkig en tevreden mens. Hij was een werkzaam en vindingrijk man, met een goed hart, die gewoon was de zware landarbeid te verrichten en met sterke hand zijn gezin schoon opbracht.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen, met blijheid kijk ik terug op hetgeen ik met Gods genade heb mogen verrichten op aarde. Gaat verder in de voor die ik getrokken heb, leeft als kristen en gedenkt mij in uw gebeden. God zegene en beware U.

H. Hart van Jezus, bid voor ons.

De families H A E L T E R M A N, R O E L A N D T,
C O O L E N S, D ' H A E Y E R,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel