

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, o. u. o
(Lit. H. Hart.)



Bid voor de ziel

van

CHARLES-LOUIS HAELTERMAN

wedunnaar van

RENILDE COOLENS

geboren te Nederbrakel de 4 October 1867 en er
godvruchtig overleden de 23 December 1950
Voorzien van de H. H. Sacramenta der stervenden.



De dierbare overledene heeft in oprecht-
heid en eenvoud getrouw den Heer ge-
diend al de dagen van zijn lang leven ;
wat hem vooral kenmerkte was zijn gene-
genheid en eerbied voor onzen H. Gods-
dienst, onze moeder de H. Kerk en haar
Priesters. Hij was een goed en braaf chri-
sten man, want voor Kerk en Priesters
was hij steeds vol goeden wil.

Met gelatenheid in Gods H. Wil heeft
hij zijn laatste lijden aanvvaard overtuigd
dat verduuldig lijden en beproeving door-
staan, veel verdiensten uitmaakt voor den
Hemel.

Dierbare kinderen ; vaart allen wel en
leeft schoon ! als brave christene mensen.
Het voorbeeld van gehechtheid aan de
H. Kerk dat ik U gegeven heb, zult gij
navolgen, waut dat alleen is van tel bij

O. L. Heer, al het andere gaat voorbij ;
dat alleen ook brengt geluk in uw huis-
gezinnen.

Mijn dierbare dochter die mij hebt ver-
zorgd en opgepast, U dank ik en dat
God het U loone.

Bidt voor mij Tot weerziens bij O. L. Heer!
Mijn Jezus, barmhartigheid
De 4akten voor den overledene, a u.b.



De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Mr en Mw. Charles-Louis HAEL-
TERMAN-COOLENS ;

De Familiën HAELTERMAN-COO-
LENS ;

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond.