

De mens en weet vandage niet, wat morgen hem zal  
bringen; noch hoe, noch waar de felle dood, hem in  
de weg zal springen. G. Gezelle



BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
MEVROUW

## **Eliane HAELTERMAN**

Echtgenote van de Heer

**Roger LIEDTS**

geboren te Sint-Lievens-Houtem, de 18 juni 1950 en  
godvruchtig overleden in het Akademisch Ziekenhuis  
te Gent, de 13 mei 1972.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Heer, ontvang Uw dienares in de plaats van zaligheid  
die zij van uw barmhartigheid heeft verhoopt.

Een jonge moeder, een liefdevolle echtgenote is aan  
haar gezin onttrokken.

Een toekomstdroom en zomerlevensbloem is plots  
verwelkt.

Heer, wij mensen stellen ons steeds vragen. Maar  
harde tijden zoals deze in ons gezin en onze families,  
leren ons de waarde kennen van ons kristelijk geloof  
en onze hoop op een eeuwig leven hierna.

We voelen het, de kwaliteit van ons geloof en de  
kracht van ons gebed worden getest bij zulke harde  
beproevingen. Welnu, we willen ons moedig gedragen  
met de kracht van ons volwassen geloof en ons gerijpt  
levensinzicht als kristelijke gelovige mensen. Wij aan-  
vaardden deze beproeving als echte kristenen.

Roger, mijn goede Echtgenoot, ik dank U om uw  
liefde en zorgen. Waak over ons kindje.

Dierbare Ouders, Schoonmoeder, Broer en Familie-  
leden, ik dank U om uw goedheid en hulp.

Familie en Vrienden, bid voor mij.

.....  
DRUKK. DE RIEMAEKER, SINT-LIEVENS-HOUTEM.

Heer Roger LIEDTS,  
Jonge Juffrouw Maddy LIEDTS,  
De families HAELTERMAN, LIEDTS, DELCLEF en DELVAEYE,

gevoelig voor uw blijken van deelneming in hun  
rouw, danken U oprecht.