

De dood der rechtvaardigen is geen dood; zij  
ontslapen zacht op aarde om in den hemel te  
ontwaken. (H. Alph. de Lig.)



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

**ELISA HAELTERMAN**

WEDUWE VAN MIJNHEER

**VICTOR OCKERMAN**

*geboren te Elst, den 20<sup>n</sup> Augustus 1878 en god-  
vruchtig overleden te Everbeek (St-Jozef), den  
30<sup>n</sup> Juli 1947, voorzien van de H.H. Sakramenten  
der stervenden en van den Pauselijken Zegen  
(in articulo mortis).*

In welke verlatenheid werpt ons het verlies eener  
zoo teedere moeder! De gedachtenis van haar  
liefde tot ons, van haar zorgen en iever voor ons  
geluk, doet ons tranen storten, maar de overtuiging  
die ons in haar een voorbestemde ziel doet zien,  
vertroost en versterkt ons. (H. Aug.)

Altijd dezelfde: zoetaardig, gediensig, beschei-  
den, godvreezend, bewandelde zij in allen eenvoud  
en oprechtheid den weg van vrede en gerechtigheid.

Toen de beproeving kwam, bleef zij, gelijk in tijd  
van voorspoed, onwankelbaar.

De hevige smarten van haar langdurige en  
onverbidelijke ziekte heeft zij met engelzuchtig  
geduld verdragen. Moedig en steeds opgevoemd  
blijvend in haar lijden, zag zij het einde van dit  
vergankelijk leven naderen met volledige overge-  
ving aan Gods aanbiddelijken Wil, tot stichting  
van allen die haar naderden.

Hoe dikwijls heeft zij zich in haar lijden met den  
goeden Meester, den Man van smarten, niet ver-  
eenigd, hoe dikwijls heeft ze haar Hemelmoeder  
niet om hulp en bijstand gesmeekt, onder het  
bidden van het Rozenhoedje? Wanneer het scheids-

uur aanbrak en zij met haar omgeving niet meer  
kon spreken, bewogen haar stervende lippen nog  
en prevelden een laatste « H. Maria, Moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van  
onzen dood ».

Beminde kinderen, ik ga naar vader en samen  
zullen wij over u waken en u op een eeuwig weder-  
zien verwachten. Ik dank u om uw liefde en zorgen.

Gedenkt steeds mijn raadgevingen en volgt mijn  
voorbeeld na. Leef in vrede onder elkander en  
vergeet mij niet in uw gebeden. Stervend zegen ik  
u allen.

Geliefde bloedverwanten, die mij blijdschap en  
troost bracht in mijn lijden, hebt dank en tot weder-  
ziens in den hemel. Dan zullen wij ons verheugen  
en voor altijd verenigd zijn.

Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars,  
red de stervenden, verlos de heilige zielen van het  
vagevuur. (300 d. afl.)

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

Mijnheer Gilbert Ockerman ;

Mejuffer Marie Ockerman ;

Mijnheer en Mevrouw Julien Ockerman-De Geeter;

De familiën Ockerman-Matthijs ;

De familiën Haelterman-Van Den Bulcke-D'Haeyer,

**BEDANKEN.**

.....  
*Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier.*