

Nu geef ik U mijn ziel in handen:  
Gij zijt mijn meester en mijn God.

Psalm 24



Op 6 juli 1972  
verrees in Christus  
mejuffar

## **Emma Haelterman**

geboren te Michelbeke op 21  
augustus 1899 en overleden te  
Opbrakel op 6 juli 1972, versterkt  
door de H.H. Sakramenten.

De families HAELTERMAN-COESENS

danken U omwille van uw kristelijk  
medeleven.

Zo betoverend is één Uwer lentedat het  
me meesleurt als 'n heel grote golf een arm  
stroofje.... Hoe schoon is dan de lange hete  
zomer!...

Voor wie de dood nog door 'n kiertje kijken  
laaf naar 't leven, de zon, de lente, de zo-  
mer, is dat zó waar!

Moeten wij nu echt sterven om te weten wat  
het is te leven?

Onze dankbaarheid voor het leven moest wel  
groter zijn dan de angst voor de dood.

Danken wij nu de Heer om dit leven dat  
voor ons is geleefd in stille eenvoud.

Dat Hij die zoveel goed maakt, hare zwak-  
heid ombuigt tot zegen.