

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ERNEST HAELTERMAN

echtgenoot van Mevrouw

ADOLPHINE ADRIAENS

geboren te Michelbeke de 15 Mei 1884 en godvruchtig overleden te Nederbrakel de 13 September 1954. Versterkt door de H. Sakramenten der stervenden.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.



Wie rustig meent zijn einde te kunnen afwachten en de dood te zullen zien aankomen, wordt zeer dikwijls nog verrast. Inderdaad, zoals O.L. Heer het zei: "De Dood komt als een dief in de nacht.", Vooriedereen is het plicht, in 't belang zijner eeuwige vreugde, steeds gereed te zijn.

Dat was de duurzame overledene; hij was altijd gereed, en daarom zal het wel gestrookt hebben, met de goddelijke Voorzienigheid, dat hij zo plots uit het leven werd weggerukt. Hij heeft meer dan zijn plicht gedaan. Hij heeft steeds als voorman het goede voorbeeld gegeven; en langs het genootschap van Sint Franciscus veel anderen naar de kerk gebracht.

Voor het vele goede in zijn leven zal O.L. Heer hem lonen met de eeuwige vreugde van de hemel.

Duurbare Echtgenote, Familieleden, hebt dank voor de goede zorgen en de vriendschap die gij mij steeds hebt betoond. Is O.L. Heer dikwijls bij mij thuis geweest, nu ben ik naar zijn huis gegaan; ons aller eeuwige "thuis",.. Vergeet mij niet in uw gebeden en weest mijn voorbeelden steeds indachtig.

Mijn Jezus Barmhartigheid!

300 d. afl.



Mevrouw Ernest HAELTERMAN,
geboren Adolphine ADRIAENS;
De Familie HAELTERMAN-ADRIAENS
en VAN DE WAELE;

Bedanken U voor Uw blijken
van medevoelen in hun rouw.

Nederbrakel Druk. We O. Sordiacourt.