

Van die goeden waart gij een  
die goud in 't hart bewaren.  
De Wereld ziet erover heen,  
maar God zal z'openbaren.

†

Tot vrome gedachtenis aan  
mevrouw

**Ghislaine HAELTERMAN**

weduwe van de heer

**Gilbert Denoose**

geboren te Overboelare op 2 augustus  
1928 en er overleden op 17 augustus  
1980, gesterkt door de genademiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

---

De families Haelterman, Denoose,  
Van Liefferinge, Molderez en Tumeleer  
danken U om uw blijken van  
genegenheid en uw gebeden.

---

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare

"Het is volbracht" dit waren de laatste  
woorden van Christus aan zijn kruis. Aan de  
kruisweg van onze dierbare overledene  
kwam ook een einde en daarmee werd een  
leven afgesloten van een vrouw met een  
edel karakter en een gouden hart. Haar  
lange lijdensweg heeft zij gelovig en ge-  
duldig aanvaard.

Eens stond zij in de bres voor de opvoeding  
van de jeugd, later was zij de trouwe ge-  
zellin van haar beminde echtgenoot. Haar  
graf sluit een leven van offervaardigheid en  
plichtsvervulling. Toch willen wij God dan-  
ken om de vriendschap die van haar is  
uitgegaan, om al het goede dat zij gedaan  
heeft.

Dierbare zuster, U wil ik speciaal danken  
voor al uw opoffering, voor uw geduld en  
de sterke steun die gij voor mij geweest  
zijt. Uw tedere zorgen en genegenheid zijn  
mij een diepe troost en opbeuring geweest.

Achtbare familieleden, vrienden en kennis-  
sen, wij blijven allen verenigd in gebed tot  
de Heer ons eens opneemt in zijn heerlijk-  
heid waar geen pijn of smart ons nog kan  
deren.