

Geef rust o Heer,
geef Uw vrede aan de doden.



Gedenk in uw vroom gebed de ziel
van Mevrouw

Irma HAELTERMAN

weduwe van Arthur DE BACKER,

geboren te Nederbrakel op 16 maart 1898 en
godvruchtig overleden op 27 januari 1981 in
de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Op een gezegende ouderdom is deze goede
en brave vrouw van ons heengegaan. Als land-
bouwster heeft zij veel en hard gewerkt op
haar erf voor man en kinderen. Voor alles
was zij een trouwe echtgenote en minzame
moeder.

Diepgevoelig als zij was heeft zij haar lijden
en pijn gelaten en moedig gedragen. Zelfs
tot op haar sterfbed zag men haar gebeden
prevelen en Maria om hulp en bijstand vra-
gen. Zij voelde zelf aan dat het einde naderde
maar gelaten en in volle overgave heeft zij
haar rijkgevuld leven terug in Gods handen

gelegd. Zachtjes en zonder iemand last of pijn
te doen is zij van hier teruggegaan naar haar
Schepper en hemelse Vader.

Mogen Gods engelen haar nu opnemen in het
hemels Vaderhuis.

Zij ruste nu in vrede.

De families HAELTERMAN, DE BACKER,
COOLENS, DE PESSEMIER,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel