



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Jozef, Ernest Haelterman**

echtgenoot van Mevrouw

**Rosalie VAN DEN HAUTE,**

geboren te Nederbrakel op 22 november  
1900 en godvruchtig overleden te Brakel  
op 22 juli 1983,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

---

Op de hofstee waar hij zo hard heeft ge-  
werkt, waar hij een rustige levensavond  
heeft gekend, heeft hij afscheid mogen ne-  
men van dit leven. Omringd door zijn echt-  
genote en kinderen is hij stil en rustig  
gestorven, nadat hij met vreugde in 't hart  
en dankbaar de Sakramenten van de zieken  
had ontvangen.

Zijn schoonmenselijkheid en zijn trouw  
kristen-zijn geven ons de zekerheid dat het  
eeuwig loon voor hem groot zal zijn.

Zoals hij ons voorgedaan heeft, zo willen  
ook wij, zijn echtgenote, zijn kinderen en  
al zijn bekenden nu voor hem bidden, dat  
het hemelse einddoel waarvoor hij steeds  
geleefd heeft, nu zijn bezit moge worden.  
Dit gebed is de schoonste vorm van we-  
derliefde en van dankbaarheid die we hem  
nu nog kunnen aanbieden.

Voor uw blijken van kristelijke deelneming  
in hun rouw danken U oprecht  
de families

**HAELTERMAN,  
VAN DEN HAUTE,  
VAN DER ZWALMEN.**

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en Zn, Brakel