



Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!

Bid voor de ziel van
MEVROUW

Julia HAELTERMAN

echtgenote van de Heer Albert BACKAERT

geboren te Michelbeke op 14 augustus 1914
en zacht in de Heer ontslapen in de St.-Franciscus-
kliniek te Oprakel op 3 december 1985, gesterkt
door de H. Sacramenten en de Pauselijke zegen.

Zij was lid van K.V.L.V. en de K.B.G.

Van bij het begin van het kerkelijk jaar is onze
parochiegemeenschap in rouw; een trouwe echtge-
note, een goede moeder en gedogen parochiane is
onverwachts van ons heengegaan.

Dat is helaas het leven! Geluk en beproeving wis-
selen elkaar als de seizoenen af. Hoe vaak wordt een
sterke gezondheid door ziekte overvallen en levens-
vreugde door onherstelbare smart gestoord? In de
betreurde overledene Julia verliezen we een voor-
beeldige vrouw die haar leven oriënteerde op God
en haar gezin. Haar levensweg was omzoomd met
eenvoud en plichtsbef. Haar geloof in God en
Kerkgebondenheid stonden pal als de bomen in het
woud. Voor haar echtgenoot was ze een vaste steun
en met de zorgen en betrachtingen van haar zoon en
zijn gezin, was ze steeds moederlijk begaan. Haar
kleinkind Evelyn, waar ze zo van hield, nestelde
bij haar als een vogeltje in het graan.

Naast de drukte op de boerderij vond ze nog steeds
de tijd om zich in te zetten voor de kristelijke
gemeenschap. Jarenlang was ze secretaresse van
K.V.L.V., later was ze actief bij de K.B.G. en tot op
het einde spande ze zich in voor de belangen van
de parochiekerk.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkind, zonder
vaarwel heb ik u moeten verlaten. Gods wil geschie-
de! Wellicht heeft Hij ons de smart van een bewust
afscheid willen sparen. Van uit de hemel blijf ik u
in mijn hart dragen en volgen. Blijft trouw aan de
weg die we samen gingen. Mijn aanbeden Evelyntje,
bewaars de gedachtenis van uw mémé ook als ge
groot geworden zijt diep in uw hart. Bid voor mij
en zorg ook goed voor uw pépé.

Beste familieleden en vrienden, hebt allen dank voor
uw genegenheid en vriendschap. Richt zo uw leven
dat we elkaar terug vinden in de eeuwigheid.

Jezus barmachtigheid.

Om uw gebeden en meeleven danken u :

Hr Albert BACKAERT haar echtgenoot
Hr en Mw Léonce BACKAERT-CARRETTE
en dochter Evelyn

haar kinderen en kleinkind.

De families HAELTERMAN-COESENS,
BACKAERT-DUMONT en GLÆSENER.

