

De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid,
hun loon is bij den Heer. Wijsh. 2.



ZALIG AANDENKEN
van Mijnheer

Louis HAELTERMAN

Echteenoot van Mevrouw

Odile D'HERDE

*geboren te Aspelare, den 26 Juni 1871 en
godvruchtig overleden te Denderleeuw,
den 12 Februari 1944.
versterkt door de H.H. Sacramenten.*

Dezen die hem hebben gekend, kunnen getuigen van zijn groote eerlijkheid, goedhartigheid en eedienstbaarheid.

Wat is het leven van den mensch op aarde! Een tijd van hopen en streven, van werken en strijden, van schreien en liiden. Al het geluk dezer aarde verdwijnt op het oogenblik dat wij denken ervan te genieten.

Teerheminde echtgenote, allerliefste kinderen en kleindochter, de teedere zorgen waarmede gij mij hebt omringd, hebben mijn heengaan niet kunnen beletten. Zóó graag had ik het einde beleefd dezer droeve tijden, doch God beschikte er anders over.

Duurbare broeder, bloedverwanten en vrienden, ik heb een ellendige aarde verwisseld voor een rijk van rust en vrede. Blijft mijner indachtig.

Hij ruste zacht.

Iezus! Maria! Jozef! (7 j. en 7 quad. afl.)

Druk. Gezinst. Couch. G. Gezellestr. 17. Denderleeuw

Mevrouw Weduwe LOUIS HAELTERMAN-D'HERDE;
Mijnheer en Mevrouw ALBERT MEESENS-HAELTERMAN;
Mejuffer ADRIENNE MEESENS;
De familiën HAELTERMAN, D'HERDE, VAN DEN BERGHE en
MUYLAERT,

danken U voor uwe deelneming en gebeden.