

*Achter de regenwolk van het afscheid wacht
de stralende zon van het weerzien.*

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW



Maria HAELTERMAN

**Echtgenote van de Heer
Alois – Clement DE DEYN**

Geboren te Denderhoutem op 17 juli 1905 en
godvruchtig overleden in het O.L.Vrouwzie-
kenhuis te Aalst op 1 februari 1989. Gesterkt
door de laatste HH. Sakramenten der zieken.
Lid van K.A.V. en Kristelijke gepensioneerd-
bond.

De families : HAELTERMAN – DE DEYN
VAN ROSSEN – WITTERZEEL

Danken U voor uw deelneming en gebed.

Met dank aan het verplegend personeel van
het Wit-Geel Kruis voor hun goede zorgen.

Zacht en stil heeft moeder haar ogen gesloten
voor deze aarde, om te ontwaken in de armen
van God.

Wij hadden haar graag nog langer bij ons ge-
houden, maar de dood heeft haar werk ver-
richt.

Moedig heeft zij geleefd, en gelaten haar lot
aanvaard. Pijnlijk is het verlies van deze die
wij zo bemind hebben, doch het betrouwen op
de eeuwige zaligheid zal ons troost verschaf-
fen. Zij stierf zoals zij geleefd had als een door-
brave vrouw van het oude geloof.

Heb dank, moeder, voor alles wat ge voor ons
gedaan hebt. Voor het voorbeeld dat ge ons ge-
geven hebt.

De Hemelse Vader, in zijn barmhartigheid, zal
er U zeker voor belonen en U de eeuwige rust
schenken.

Begrafenissen Muylaert
Vondelen 19 – 9480 Denderhoutem Tel. 053 / 21 24 05
Drukcenter Denderhoutem Tel. 054 / 33 64 94